

REVANCHE

slot #8 • donderdag 10 september • 22:00



© Raymond Mallentjer

Comp. Marius

De Sunshine Boys

80 min

Twee oude komieken. Bijna een halve eeuw traden ze op als het komische duo in *De Sunshine Boys*. Ze waren een levende legende. Maar toen hield de ene er mee op, en ging bij de andere het licht uit. In een ultieme verzoeningspoging wordt de legendarische dokterssketch nog éénmaal gespeeld, live voor tv. En dan komt al het oude zeer terug naar boven.

The Sunshine Boys (1972) is één van de 38 toneelstukken van de hand van de Amerikaanse auteur Neil Simon (°1927, New York). In Amerika is hij na William Shakespeare de meest gespeelde toneelauteur en wordt hij de 'King of Comedy' genoemd.

© Raymond Mallentjer



Waas Gramser en Kris Van Trier maakten een vertaling, gebaseerd op Neil Simons theatertekst en het scenario van de gelijknamige film uit 1975. Na 15 jaar brengt Comp. Marius deze boulevardkomedie van de bovenste plank opnieuw naar buiten!

“De humor van Simon is absurd, melig, niet echt hoogstaand. Kris Van Trier en Herwig Ilegems spelen die korte sketches echter met zoveel aplomb en onnadrukkelijke ernst dat je onwillekeurig toch wordt meegezogen in hun verbale pingpongspel.” – P.Haex, GvA, 2006

tekst *The Sunshine Boys* | auteur Neil Simon | vertaling en bewerking Waas Gramser, Kris Van Trier, Herwig Ilegems | spelers Waas Gramser, Herwig Ilegems, Kyoko Scholiers, Kris Van Trier | kostuums Thijsje Strypens | decor Koen Schetske

Monty

@montykulturfaktorij #montykulturfaktorij #revanche | www.monty.be